

De Gouden Straatjes

Ontdek
de leukste
winkelstraatjes
van Haarlem

HAARLEM

www.goudenstraatjes.nl

Welkom in Haarlem!

Onze prachtige binnenstad ligt aan je voeten en biedt je tal van bijzondere winkeltjes, sfeervolle straatjes en speciale producten. Haarlem was al in De Gouden Eeuw een belangrijk centrum om handel te drijven en inkopen te doen. Slenterend door de Gouden Straatjes kun je deze handelsgeest nog altijd terugvinden. Ontdek welke ondernemers er nu huizen achter de prachtige monumentale gevels en kom al shoppend meer te weten over de verhalen die in de panden verborgen liggen. Zo hopen we je niet alleen een leuke winkeldag te bezorgen maar bieden we je ook een subtiel kijkje in onze veelzijdige stad. Alvast heel veel plezier gewenst!

Esther Brasser

Directeur Haarlem Marketing



Inhoudsopgave

- 2 Voorwoord
- 4 Plattegrond & bereikbaarheid
- 6 De Zijlstraat
- 8 De Koningstraat
- 10 De Gierstraat
- 12 De Schagchelstraat
- 14 De Kleine Houtstraat
- 16 De Anegang
- 18 De Warmoesstraat
- 20 Lijstjes
- 23 Colofon



Legenda

-  De Gouden Straatjes
-  Parkeergarage / Parking
-  Fietsenstalling
-  VVW / Tourist Information



Bereikbaarheid

Met de auto

Het centrum van Haarlem telt zes parkeergarages: De Appelaar, De Kamp, Raaks, Station, Houtplein en De Dreef. Vanaf de toegangswegen volg je eenvoudig de bewegwijzering (P-route). Kijk voor parkeertarieven op haarlem.nl.

Met het OV

Vanaf het centraal station van Haarlem loop je in 10 minuten naar de Grote Markt, waarbij je onderweg al veel leuke winkels tegenkomt. Op het busplein voor het station vertrekken ook diverse stadsbussen richting centrum. Kijk voor de dienstregeling op 9292.nl.

Met de fiets

Kom je op de fiets, dan kun je deze overdag gratis en veilig stallen in één van de vele bewaakte fietsenstallingen aan bijvoorbeeld de Botermarkt, Jacobijnestraat, Smedestraat, Boereplein of Tempelierstraat.

De Zijlstraat

Een straat en een straatje ineen

Dit Gouden Straatje is een straat en een straatje ineen. Statige monumentale panden en exclusieve winkels zetten de toon in het eerste deel (meteen om de hoek van de Grote Markt), kleinere winkeltjes en hippe horeca verrassen je in het tweede deel van de Zijlstraat (even de Nassaulaan oversteken). Voor liefhebbers van tweedehands vondsten en curiosa is dit stukje straat een klein walhalla.

Kijk vanaf de Nassaulaan echt even in de richting de Grote Markt, want het uitzicht op de Grote of St. Bavokerk is hier picture perfect. De Zijlstraat is al eeuwenlang een toegangsweg tot het hart van de stad, en dat zie je. Vroeger liep de straat zelfs helemaal door naar Bloemendaal. Haar naam dankt de Zijlstraat aan het Zijklooster dat hier ooit stond.



Ook voor een broodje en een biertje

Naast eindeloos shoppen kun je in beide delen van de Zijlstraat ook lekker lunchen, een biertje drinken of goed uit eten. Van biefstuk tot kreeft. Van brunch tot borrel. Omdat de straat twee heel eigen gezichten heeft, vind je hier echt voor iedereen wat wils.

Shoppen voor de kids?
Kijk voor tips en adressen op pagina 20



De Koningstraat

Een dorpsstraat middenin de stad



De Koningstraat telt maar liefst 17 rijksmonumenten. Parel van de straat is het Huis van Schagen op nummer 20. Waar ooit de middeleeuwse familie van Schagen woonde en later katholieke meisjes les kregen, shop jij nu de mooiste interieur-items. Vergeet niet om ook even de binnentuin te bewonderen. Behalve bomvol monumenten zit deze mooie straat ook vol fijne adresjes. Of je nu een biologisch brood, bijzondere kazen, een bos bloemen of een nieuwe bank nodig hebt, je vindt het allemaal in de Koningstraat. Vooral liefhebbers van het allerlaatste op woongebied kunnen hier hun hart ophalen.



Alles voor je huis?
Kijk voor tips en adressen op pagina 20

Vorstelijke terrasjes

Bij lekker weer vullen terrassen de stoep en zit je als een vorst in het zonnetje. Ook voor prinsjes en prinsesjes is er trouwens genoeg te beleven, wat dacht je bijvoorbeeld van de grootste speelgoedwinkel van Haarlem, inclusief naar hartenlust te gebruiken treinbaan. Kijk voor je verder slentert nog even naar nummer 12. Hier woonde ooit Nicolaas Beets, de schrijver van de Camera Obscura.



De Gierstraat

Een dorpsstraat middenin de stad

Mix ruim 50 bijzonder leuke zaakjes met zo'n 18 rijksmonumenten en een boel levendigheid, en voilà: de Gierstraat. Het is bijna niet voor te stellen dat er ooit een tram door dit gezellige straatje gierde. Toch is het echt zo, en geruchten gaan dat ze er zelfs haar naam aan dankt. Reuring is er nog altijd genoeg in deze fiets/wandel/slenter/shop-straat.

Van kinderboek tot speltbagel, van klassieke cd, koffiebonen of sneakers tot Haarlemmerolie, de Gierstraat zit vol verrassingen. Wereldberoemd in Haarlem is het pandje van Drogisterij van der Pigge op nummer 3. Opggericht in 1849 en als klein duimpje nooit geweken voor grote reus V&D. Ook de grote 'gaper' boven de deur kijkt nog steeds zijn ogen uit.

Op zoek naar een leuke tas? Kijk voor tips en adressen op pagina 20



Duik De Vijfhoek in

Het voelt hier een beetje als een dorp in de stad, zeker als je ook nog even een zijstraatje induikt naar de achterliggende wijk De Vijfhoek. Slenter een rondje tussen de monumentale huizen, plantenbakken en bankjes en je snapt meteen waarom deze wijk ook wel de Jordaan van Haarlem genoemd wordt.



De Gierstraat

De Schagchelstraat

Lekker eigzinnig en een beetje bohémien

Het lijkt een tongbreker, maar de naam van dit straatje spreek je gewoon uit als Schagchelstraat (vernoemd naar de rijke Haarlemse familie van Schagen, vandaar). De sfeer in het straatje is net zo creatief als de spelling. Hier wordt nog van alles met de hand gemaakt. Van violen, sieraden, lijsten en muurprints tot een nieuwe broek op maat.



Bijzondere
sierraden?
Kijk voor tips en
adressen op
pagina 20

Wandel van een oude gymzaal
naar De Hemelpoort

Ook naar een originele lunch- of dinerstek hoeft je hier niet lang te zoeken. Een Galette Bretonne in een winkeltje tjokvol Franse brocante of cheesecake in een lunchcafé gerund door mensen met een verstandelijke beperking, in de Schagchelstraat kan het.

Op nummer 29 drink je je cappuccino in wat ooit de allereerste schermeschool van Haarlem was, opgericht door Simon Vestdijk (inderdaad, de opa van). Sta voor nog een stukje geschiedenis ook even stil bij het rondboogpoortje op nummer 35. Nu een gewone deur, in de 17e eeuw de toegang tot het inmiddels verdwenen hofje De Hemelpoort.

De Kleine Houtstraat

Slenter van hotspot naar hotspot

Niet zo bekend als grote broer de Grote Houtstraat, maar daarom zeker niet minder leuk. Sterker nog, de Kleine Houtstraat mocht al twee keer de titel 'Leukste Winkelstraat van Nederland' in haar zak steken. En dat is welverdiend, want de fijne boetiekjes, bijzondere concept stores en lekkere eettentjes schieten hier als paddenstoelen uit de grond.

Ook lang geleden wemelde het in de Kleine Houtstraat al van de bijzondere plekken. Judith Leyster, Neerlands allereerste vrouwelijke meesterschilder, had hier in de Gouden Eeuw haar eigen atelier op nummer 25. En in 1899 opende V&D in Winkelhuis De Zon, op de hoek met de Lange Veerstraat, haar eerste vestiging buiten Amsterdam.



Smakelijke cadeautjes? Kijk voor tips en adressen op pagina 20



Goed advies uit 1609

Je slentert hier van hotspot naar hotspot door een van de oudste straatjes van Haarlem. Op de trappevel van nummer 37 krijg je goed advies dat al uit 1609 dateert. Het huis op nummer 48 gaat 'slechts' 130 jaar terug in de tijd, maar is toch wel hét plaatje van het straatje. Weetje: architect Van Gemund ontwierp dit prachtige huis gewoon helemaal voor zichzelf.



De Anegang

Neem een zijstraatje naar leuk en lekker

Anegang, dat is Oudnederlands voor afgang of tewel toegang. Gaf de straat eeuwen geleden toegang tot een kerk en een karmelietenklooster (gesticht door een heuse Haarlemse ridder), tegenwoordig geeft hij toegang tot de laatste modetrends en meer. Dit niet te missen zijstraatje van de bekende Grote Houtstraat heeft veel trendy boetiekjes waar je mooie merken shopt, tot je sokken en ondergoed aan toe.

In knusse pandjes met monumentale klok-, lijst- en trapgevels vind je naast fijne mode ook het leukste voor kindervoetjes en je eigen voeten. Zetten tussen Grote Houtstraat en Warmoesstraat de boetiekjes de toon, aan de kant van de Kleine Houtstraat vind je echt alles voor in en om je huis. Van designbank tot boenwas.



Koken en serveren?
Kijk voor tips en adressen op pagina 20



Monumentale etalages

Kijk op nummer 13 even omhoog naar de grote trapgevel met de imposante leeuwenkop uit de eerste helft van de 17e eeuw. Veel pandjes ademen hier nog de sfeer van ambachten van toen. De monumentale etalages op nummer 25 en 30 komen uit het begin van de vorige eeuw en zijn alleen om hun looks van lang geleden al de moeite waard om eens goed te bekijken.

De Warmoesstraat

Zelfs je patatjes eet je hier in stijl

Als er één Gouden Straatje het goed doet op je Instagram- of Facebookaccount, dan is het de Warmoesstraat wel. Kinderkopjes, trapgevels en een eeuwenoud hofje combineren moeiteloos met mooie boetieks en stijlvolle winkels. Zelfs de patatzaak is hier in stijl.

Zoals je van een straat die vernoemd is naar een 'vergeten' groente (warmoes betekent snijbiet) kunt verwachten, vind je er naast winkels ook fijne eettentjes. Of je nu zin hebt in een extra grote latte, een torenhoge clubsandwich of uitgebreid wilt eten, er is keuze genoeg.



Lunch om van te watertanden? Kijk voor tips en adressen op pagina 20



Vergeet niet om ook even naar boven en beneden te kijken. Kijk tijdens het shoppen, eten en drinken ook even naar boven én beneden. Dit is een straat met wel 700 jaar geschiedenis! Op de stoepen voor de winkels vertellen symbolen welk ambacht hier werd of wordt uitgeoefend.

Op de gevel van nummer 18 zie je dat hier "in oude tijden" een groot Karmelietenklooster stond. Geestige gevelsteen 'De Broek' (een modern exemplaar, uit 2003) op nummer 1a verwijst naar de familie die hier 150 jaar lang woonde.

Achter nummer 23 schuilt het hofje 'In den Groenen Tuyn'. In 1616 gebouwd voor alleenstaande rooms-katholieke 50-plus dames en nu een groene oase in de stad. Nieuwsgierig? Bel op werkdagen tussen 10 en 12 gerust even aan voor een kijkje achter de muren.

Lijstjes

Als Nederlanders zijn we dol op lijstjes. Daarom hebben we de fijnste lijstjes uit De Gouden Straatjes voor je op een rijtje gezet. Nog meer lijstjes? Kijk op www.goudenstraatjes.nl.



Lunch om van te watertanden?

Dijkers eten & drinken Warmoesstraat 5

Metzo Warmoesstraat 21

Brownies & Downies Schagchelstraat 26

Op zoek naar een leuke tas?

Diforza Anegang 25a

O'Shop Gierstraat 14

pieterSZoon Kleine Houtstraat 36



Koken & serveren

Kookwinkel De Huismuis Warmoesstraat 15

Dille & Kamille Anegang 46

Schreuder & Kraan Gierstraat 51

Bijzondere sierraden

Goud- en zilvermederij H. Soesbergen

Schagchelstraat 20

Juwelier Langerak Anegang 7

Mens Goudsmederij Schagchelstraat 36



Het leukste voor (in) je huis

Conceptstore NYHAVN Koningstraat 15

Homestore Haarlem Zijlstraat 26

The Mill Shop Koningstraat 18

Smakelijke cadeau's

Tea my Dear Kleine Houtstraat 16

Chocolaterie Pierre Kleine Houtstraat 1

Liquid Gold speciaalslijterij Koningstraat 33 zw



Shoppen voor de kids

Bij Saar Thuis Kids Zijlstraat 91

Kinderboekwinkel Kiekeboek Gierstraat 29

Gnoomdesign Kleine Houtstraat 6

www.goudenstraatjes.nl
Hét overzicht met alle winkels uit
De Gouden Straatjes



Ook lees je er de verhalen achter de bijzondere winkeltjes, krijg je nog meer shoptips en vind je er de laatste activiteiten en aanbiedingen.



Colofon

De Gouden Straatjes is een project van

HAARLEM MARKETING

en wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondernemersbond Binnenstad Haarlem en de straatverenigingen en ondernemers van de Anegang, Gierstraat, Kleine Houtstraat, Koningstraat, Schagchelstraat, Warmoesstraat en Zijlstraat.

Met dank aan: Haarlem Centraal en Centrum Management Groep.

Productie en redactie: Haarlem Marketing

Teksten straatjes: Leuk Verhaal

Vormgeving: Frederiek van Waes

Fotografie: Wiebrig Krakau, Saskia Koning

Drukker: Njoy Media



VV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing
(wijzigingen voorbehouden, mei 2017)

www.goudenstraatjes.nl

www.haarlem.nl

Editie 2017. Copyright 2017 Haarlem Marketing. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming veelevoudig en/of openbaar worden gemaakt.

De musthave van de Gouden Straatjes!



Gemaakt van
eco katoen

Koop 'm bij VVV Haarlem of bestel 'm op
www.goudenstraatjes.nl voor maar €9,95.